



Beste leden,

We willen toch wat van ons laten horen,
in deze zo moeilijke tijd, die ons niet kan bekoren.
Er is veel onrust onder de mensen,
en dat is toch niet wat we wensen.

In deze brief aan de Vrouwenvereniging
willen we maar één ding.
Jullie allemaal sterkte wensen in deze moeilijke tijd.
Hopelijk kun je je zorgen bij familie en vrienden kwijt.

Maar laten we ons vertrouwen niet verliezen.
De lente komt er aan en kunnen we weer kiezen,
om buiten aan het werk te gaan,
want de natuur trekt zich van het virus niets aan.

Misschien komen we nog samen om dit seizoen af te
sluiten,
en kunnen we bij de afsluiting naar buiten.
Een hapje en een drankje, gezellig bij elkaar,
Mag dat niet zo zijn dan wordt het tot het najaar.

We wensen jullie alle goeds,
Maak er zelf iets moois van met pasen.
We houden jullie op de hoogte.

Het Bestuur.

